



In vrome nagedachtenis aan  
GERHARDUS HENDRIKUS GROTE PUNT  
echtgenoot van

Maria Aleida Smellink

Hij werd geboren te Beuningen 13 mei 1907. Voorzien van het sacrament der zieken overleed hij 29 juli 1976 te Denekamp. Zijn lichaam hebben wij 2 augustus d.a.v. ter ruste gelegd in het parochieel kerkhof aldaar, waar het de blijde Verrijzenis wacht.

„Door de dood wordt het leven wel veranderd, maar niet ongedaan gemaakt; want als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft God al een plaats bereid voor hen die Hem liefhebben.”

Zo hebben wij in ons bidden overwogen, toen wij onze geliefde echtgenoot en vader begeleidden bij zijn laatste gang naar de kerk, toen wij aan deze zijde van het graf afscheid van hem moesten nemen en hij verdween achter de horizon van menselijk bestaan. Met droefheid in ons hart, want er is een lege plaats gevallen in de kring van ons gezins- en familielevens; wij hadden hem nog zo graag een aantal jaren bij ons gehad en hem de rust van harte gegund na een leven van hard werken en grote zorg voor ons allen. Een verradelijke ziekte sloopte zijn krachten en zo moest hij inzien dat zijn tijd gekomen was om zijn dierbaren te verlaten. Hij klaagde nooit, ondanks dit besef en zijn benauwde pijnen; hij durfde de dood onder ogen te zien in de berusting

van dat zijn aardse leven goed was geweest en in het vertrouwd uitzien naar God voor het vervolg van z'n eeuwig leven: „Uw wil geschiede, zo is het goed.”

Zo leeft hij verder in onze herinnering als een echt liefdevolle echtgenoot en vader, en troostend voor ons is óók dat wij gelovig weten dat hij nu verder leeft bij God. De dood was voor hem geen verschrikking, maar de door-gang naar het Vaderhuis.

Mijn lieve vrouw en kinderen, ik ga jullie nu verlaten: ik laat jullie achter aan deze zijde van het graf. Het is echter geen afscheid voor altijd: Aan de overzijde van dat graf en achter de dood wacht ik op jullie in het eeuwige leven bij God: daar zullen wij eens weer samen zijn en zullen wij nooit meer gescheiden raken. Mijn hartelijke dank aan jullie allen voor alle liefde en zorg en vooral voor de liefdevolle verpleging die ik van jullie en anderen mocht ondervinden. Vaartwel en tot wederziens.

Wij, die hem kenden en liefhadden, bidden tot God: Geef hem de eeuwige rust in vrede.

---

Voor Uw deelneming, ondervonden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn beminde echtgenoot en onze zorgzame vader, behuwdvader en opa betuigen wij U  
onze hartelijke dank

FAMILIE GROTE PUNT

DENEKAMP, augustus 1976  
Berghummerstraat 20