





In liefdevolle herinnering aan

## Truus Grote Punt

Zij is geboren op 21 juni 1923 en overleed op 18 maart 2009. Op 23 maart werd in de parochiekerk Maria van Altijddurende Bijstand te Beuningen de Uitvaartplechtigheid voor haar gehouden. Daarna hebben we haar te rusten gelegd op het R.K. kerkhof te Beuningen.

Truus werd 85 jaar geleden geboren in Beuningen. Ze groeide op in een liefdevol gezin met 7 kinderen.

Na de lagere school leerde ze het vak van naaister. Ze werd hierin heel bekwaam en werkte tot 's avonds laat.

Ze was erg blij dat haar zus Sientje weer terug kwam naar het ouderlijk huis.

Truus werd helemaal opgenomen in het gezin. Ze kon een sfeer creëren van gezelligheid en vertrouwen.

Altijd was ze daar, achter haar naaimachine. Al onze verhalen hoorde ze aan. Nooit dacht ze aan zichzelf, altijd leefde ze met je mee.

Door de afnemende gezondheid had ze steeds meer verzorging nodig. Ze was dankbaar voor alle hulp en aandacht die ze kreeg. Haar zus was haar steun en toeverlaat.

De laatste paar maanden waren erg moeilijk. Het verblijf in het ziekenhuis en verpleeghuis viel haar zwaar.

*Truus, het is goed zo.  
We zullen je missen.*

We willen u hartelijk bedanken voor alle steun en medeleven die we mochten ontvangen na het overlijden van Truus.

S. Rikkink - Grote Punt  
Neven en nichten