



*Al hoorde ik eerder
van de weg die elk moet gaan,
onvermijdelijk;
gisteren had ik niet gedacht
dat het vandaag al zou zijn.*

In dankbare herinnering aan

Henny Punte

echtgenoot van Marietje Peterink

Op 15 juli 1932 werd hij geboren.
Op 19 augustus 2003 is hij overleden.

Henny groeide op in een gezin met 11 kinderen, waarvan hij op één na de oudste was. Een hardwerkend gezin, waarin vreugde en verdriet werd gedeeld, en dat neem je mee in je verdere leven.

Henny vond zijn werk in het slagersvak, zijn lust en zijn leven, eerst in de winkel, later in het vee- en vleesgrossiersbedrijf.

3 november 1959 trouwde hij met Marietje Peterink. Gerrit en Monique werden geboren, samen werd er hard gewerkt in de winkel en ze waren gelukkig.

Henny was een eenvoudig man, die dag en nacht klaar stond voor zijn gezin, niets was hem teveel. Hij genoot ontzettend van zijn kleinkinderen. Toen Arjan, zijn schoonzoon in 1998 overleed, bepaalde dat verdriet zijn verdere leven.

De laatste jaren was 'de schuur' zijn grootste hobby, vele uren bracht hij daar door, mensen kwamen er graag, menig kopje koffie werd er gezet, er werd gelachen en het laatste nieuws werd er verteld.

17 mei jl. werd Henny plotseling ziek en moest geopereerd worden, het was ernstig en heel kritiek, op Hemelvaartsdag kwam er een lichtpuntje, nadat hij op 26 mei het Sacrament der Zieken had ontvangen.

Heel langzaam kwam er iets verbetering en ging hij naar Het Roessingh om te revalideren. Hij kon weer met de mensen praten, iets wat hij het liefste deed, blij was hij met elk bezoek.

Praten over zijn ziek zijn deed hij liever niet, wat hij allemaal moest verwerken; het feit dat hij niet meer zou kunnen lopen en voorlopig niet thuis kon komen, dat deed hij op zijn eigen manier, waarvoor we veel bewondering hebben.

Na een korte ziekenhuisopname, was hij ontzettend blij dat er niets ernstigs aan de hand was, en dat hij terug kon naar Het Roessingh. Helaas mocht dit niet zo zijn.

Op 25 augustus 2003 hebben wij afscheid van hem genomen tijdens de uitvaartdienst in de St. Jacobuskerk te Lonneker, waarna we hem te ruste hebben gelegd op de begraafplaats aldaar.

Moge hij ruste in vrede

Dank voor uw medeleven, voor uw bezoek en zorg tijdens zijn ziekte en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart en begrafenis.

Marietje Punte-Peterink
Gerrit en Marion, *Chantal, Dennis*
Monique en Arjan †, *Harold, Sharmaine, Justin*