



Dank, goede vrienden, voor al het mooie
dat wij samen beleefd hebben.

Ter herinnering aan

HERMAN PUNTE

sedert 1966 weduwnaar van
Maria Heidkamp.

Op 28 oktober 1897 werd hij geboren.
Op 21 september 1991 is hij overleden.

We overdenken een lang, mooi en zwaar leven.

Diepe bewondering overheerst. Op de plaats waar hij geboren werd, heeft hij, 'n voor onze tijd, onvoorstelbaar groot gezin gevormd en naar de volwassenheid gebracht. Met stoere en gestage arbeid, met eenvoud en bescheidenheid heeft hij in zijn kleine wereld een onuitwisbaar voorbeeld nagelaten. Rotsvast in geloof juist ook dan wanneer het kruis in zijn leven onnoemlijk groot opdoemde. Dat kruis kwam op 14 april 1966, zonder een woord van afscheid, kwam Maria, zijn vrouw, in het verkeer om.

Het was de zwaarste dag in zijn leven; in alle eenvoud heeft hij dat kruis gedragen, hij is er niet onder bezweken, maar de zwaarte van dat kruis heeft hem heel zijn verdere leven achtervolgd. Intens verdrietig heeft hij zich verder ingezet voor zijn gezin waarvan de meesten nog thuis waren.

Ieder gaf hij de kans om hun eigen weg in dit leven te vinden. Daarna heeft hij gevoeld dat een lang leven zijn neergang meebrengt. De kwalen van het ouder worden heeft hij in zijn lichaam ondervonden. Op zijn eigen manier heeft hij het aanvaard, zoals hij in zijn leven heel veel gelaten heeft aanvaard.

Intens dankbaar voor de hulp en belangstelling die hij kreeg vooral in de moeilijke laatste maanden.

Heer God, wij danken U voor onze vader en opa.

Mede door hem kregen velen het leven; door hem kregen we een voorbeeld van eenvoud en geloof. Hij heeft ons ook een voorbeeld gegeven in het dragen van het levenskruis dat ieder in zijn leven opgelegd krijgt.

Wij bidden U:

Moge hij nu weer vereend zijn met haar van wie hij zo intens veel hield. Mogen zij samen in vrede en gelukkig zijn in uw Vaderhuis.

Voor uw meeleven, belangstelling en meegaan op de laatste gang die onze vader en opa gaat op deze aarde, danken wij u oprecht.

Neem dit plaatje mee als herinnering aan hem en als teken van onze dank.

Kinderen en kleinkinderen.