



Dankbaar gedenken wij

Johan Put

weduwnaar van

Diena Willemina Botterhuls

Hij werd geboren te Haaksbergen op 29 september 1890. Na tijdig voorzien te zijn door het sacrament der zieken is hij van ons heengegaan op 1 december 1981. Enkele dagen later is hij begraven op het R.K. Kerkhof van zijn geboorteplaats.

Als een bescheiden man met weinig woorden is hij door het leven gegaan. Wat zijn werk betreft had hij een groot plichtsbesef. Alles draaide verder om zijn gezin en hij had een heel eigen manier om te laten merken hoe dierbaar zij voor hem waren.

„God, wij zijn u dankbaar zo'n vader te hebben gehad. Nooit zullen we hem kunnen vergeten. Lang is hij bij ons geweest en al takelde hij ook geestelijk steeds meer af, toch zullen we hem missen. Heer, maak hem gelukkig bij u samen met moeder en geef aan ons de kracht om de dingen die hij belangrijk vond en waarvoor hij heeft geleefd door ons worden voortgezet”.

„Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
aan Hem behoren wij toe”.

Voor uw deelneming zegt de familie u haar welgemeende dank.