



Ter nagedachtenis aan

BENNIE PFEIFFER

echtgenoot van Betsie Oude-Scholten

Hij werd 6 november geboren te Nijverdal. Plotseling overleed hij op camping "De Poppe" te Markelo op 13 juni 1995. We hebben hem 17 juni begraven op het R.K. Kerkhof te Nijverdal.

Velen zullen je missen. Je was een rijk man, want je had veel te geven. Bennie was een man die altijd vol grappen zat, altijd probeerde hij een geintje te maken. Hij was altijd opgeruimd en vrolijk. Maar was ook altijd bereid een ander te helpen. Het maakte niet uit waar. Thuis deed hij het huiswerk, en zijn hond was dan zijn grootste vriend. Maar ook bij zijn kinderen, bij vrienden of wat voor club of vereniging ook, altijd stond hij klaar. Hij had veel vrienden en als hij wat moest organiseren, dan wist hij altijd wel de mensen te vinden die hij nodig had. Ooit was hij

prins carnaval van de Kotterboertjes en hij vond dat schitterend. Maar toch liep hij het liefst in zijn oude werkkleuren. Dan kon hij prutsen in zijn schuur of waar dan ook. Op de eerste plaats in zijn leven kwamen zijn vrouw en zijn dochters met de jongens. Het liefst had hij ze allemaal bij elkaar. En altijd was hij wel in voor een uitje. Samen eten, een pilsje drinken.

Vissen was zijn grote hobby en de camping met de caravan vond hij prachtig. Op die plek is hij gestorven. Wij blijven verbijsterd achter. Maar we weten, dat ondanks al zijn grollen en grappen, Bennie ook een serieus mens was. Hij nam zijn geloof ernstig. Daarom houden wij ons nu ook samen vast aan dat geloof en vertrouwen wij erop dat hij voor altijd bij God zal zijn. Moge het voor hem daar weer feest zijn.

Wij bedanken u voor de betoonde belangstelling na het overlijden van mijn lieve man en onze vader.

Fam. Pfeiffer