



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Berendina Phijffers,

Echtgenootte van

ANTONI KLOOSTERMAN,

geboren te Hellendoorn 8 Januari 1863, plotseling overleden te Losser 19 Juli 1912 en den 22en d.a.v. begraven op het R. K. Kerkhof aldaar.

.....
Waakt! want gij weet niet, in welke ure de Heer komen zal. Zalig de mensch, dien de Heer bij Zijn komst wakende vindt:

Matth. XXIV, Luc. XII.

Niet de plotselinge dood is te vreezen maar wel die, welke tegelijk en plotseling en onvoorbereid is.

H. Greg.

Want geen dood mag voor kwaad gehouden worden, aan welken een goed leven voorafging.

H. Aug.

Weest dan niet bedroefd, dierbaren, gelijk zij, die geen hoop hebben . . . ; ik zal u wederzien.

1 Thess. IV, 2.

Staat mij bij, door uwe gebeden. Rom. XV.

Vrienden en kennissen: weest altijd bereid, leeft zóó, dat de dood u nimmer onvoorbereid vindt.

Th. à Kempis.

Mijn Jesus barmhartigheid. (100 dagen aflaat.)

Zoet hart van Maria, wees mijn heil.

(300 dagen aflaat.)

ONZE VADER — WEES GEGROET.

Zij ruste in vrede, Amen.