



Ter liefdevolle gedachtenis aan
**AUGUSTINUS JOHANNES JOZEF
PIELAGE**

Geboren te Bandoeng 8 maart 1938, na voorzien
te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden,
overleden te Haarlem 4 april 1957, begraven op
6 april d.a.v. op de R.K. Begraafplaats
St. Barbara aldaar.

Hol stond de nacht, doodschaduw gleed
verkillend langs de muur
en naderde, traag en tergend wreed,
eeuwen omspande een uur. —
toen heb ik, God, tot U mijn stem verheven
en het werd licht, o redder van mijn leven,
licht door Uw liefdevuur.

Toen ik, ten dode toe vermoeid
neerlag, van angst verlamd,
heeft God genadig mij ontboeid,
reikte Hij mij Zijn hand!
Daarom, mijn ziel, al schijnt het al verloren,
vertrouw op Hem, Hij zal uw klachten horen,
Hij blijft Zijn woord gestand.

Heer, voor Uw aanschijn wandel ik
bevrijd uit nood en pijn,
ontslagen van ellende en schrik,
van hart en handen rein.
O zegening, dat Gij na bittere noden
het land der levenden mij hebt geboden. —
Heer, laat het eeuwig zijn!

uit psalm 114
berijming van Gabriël Smit.