

*Als het lichaam niet meer verder wil,
en het leven wordt een lijden.
Mag men alleen maar dankbaar zijn,
dat God je kwam bevrijden.*

Jan Pieter Pieper

echtgenoot van Annie ter Haar

Jan is geboren op 7 september 1933 te Lonneker. Op 31 december 1995 overleed hij toch nog onverwacht, na gesterkt te zijn door het H. Sacrament van de Zieken in het M.S.T. te Enschede. Na een plechtige Eucharistieviering op vrijdag 5 januari 1996 in de H. Marcellinuskerk te Boekelo hebben wij zijn lichaam te ruste gelegd op het R.K. kerkhof aldaar.

Mijn man, onze pa en opa was een sterke man die in stilte en onopvallend zijn leven in dienst stelde van het geluk van anderen. Daarbij was hij heel eerlijk en gaf aan onze 2 kinderen en 4 kleinzonen alle aandacht en zorg. Hij had een brede belangstelling voor ieder persoonlijk.

Verdraagzaamheid stond bij hem hoog in het vaandel en hij was altijd bereid de ander te helpen. Hij heeft in zijn leven veel werk verzet, 40 jaar trouwe dienst bij AKZO Chemie te Hengelo, waar hij altijd met veel plezier naar toe fietste.

De laatste vier jaren genoten we samen van zijn welverdiende VUT, en gingen we er veel op uit.

Zijn vele liefhebberijen zoals fietsen, tuinieren, knutselen, het zingen in het kerkkoor en de gezelligheid thuis maakten hem tot een tevreden man.

Wij houden een dankbare herinnering aan hem en geloven, dat zijn leven goed was. In ons leven zullen we hem missen.

Allen, die met ons hebben meegeleefd bij het plotselinge overlijden van Jan, zeggen we oprecht dank.

Annie Pieper - ter Haar
kinderen en kleinkinderen

Januari 1996