



In dankbare herinnering aan

Gerrit Pierik

Hij werd geboren te Zeldam op 15 november 1941 en overleed op 28 september 1999, na voorzien te zijn van het Sacrament der zieken, in het ziekenhuis te Hardenberg.

Op 21 oktober 1970 trouwde hij met Truus Leus. Samen kregen ze drie kinderen: Gerben, Robert en Esther. Het was een zware slag toen zijn zoon Gerben in 1996 met zijn vriendin Annemiek verongelukte. Gerrit heeft dit verlies nooit echt goed kunnen verwerken.

Door het vroege overlijden van zijn vader werd Gerrit op jonge leeftijd boer. Hij moderniseerde het kleine landbouwbedrijf te Zeldam en maakte in 1998 de grote stap naar het mooie veebedrijf in Dalerveen.

Naast een goede ondernemer was Gerrit boer in

hart en nieren, maar ook een natuur- en gezelschapsmens met een brede belangstelling voor de hele familie.

Bovendien was Gerrit een man met een groot geloof, godsdienstig en vol vertrouwen. Met zijn ziekte heeft hij niemand lastig willen vallen.

Veel te vroeg moesten we afscheid nemen, maar hij zal in onze gedachten blijven als een oprechte, dappere man en vader.

*Hard gewerkt, moegestreden
ging jij slapen voor altijd.
Hij weet wat jij hebt geleden
in jou grote dappere strijd.
Maar jouw liefde
houdt ons allen bij elkaar.*

Voor uw blijk van medeleven tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn man en onze vader, zeggen wij u onze hartelijke dank.

Truus Pierik - Leus
Gerben † en Annemiek †
Robert en Judith
Esther en Rob Jan