

In dankbare herinnering aan:

Grada Gezina Maria Pierik

*23-02-1918

Kerspel Goor

(gemeente Markelo)

†22-01-2001

Stad-Delden

Familiekring

*Ik werd in een kring geboren,
waarin ik beveiligd ben
voor de ontrouw van zo velen,
alle schakels, die ik ken
zijn gevormd door trouw en liefde,
die, hoe hecht, nooit knellend zijn,
maar als er een schakel uitvalt,
wat doet dat verlies dan pijn,
want niet één is er vervangbaar.
Elke schakel is gesmeed
door een liefde en een lijden,
waar alleen die kring van weet.*

Bovenstaande is in zijn geheel op haar van toepassing. Geboren als jongste uit een groot gezin, is zij na een medische opleiding al op jonge leeftijd naar Paki-

stan vertrokken, om aldaar belangeloos de mensen van medische verzorging te voorzien. Mede is dit mogelijk geweest door een uitstekende band met haar ouders, broers en zussen. Het contact per post was intensief en haar verlof was elke keer een feest. Evenzeer een vervolg tijdens de vele jaren daarna in Brazilië. Na een werkzaam leven in de tropen mocht ze, na nog enkele jaren als directrice van Huize Bosbeek, nog vele jaren genieten van een welverdiende rust tennissen van familie, vrienden, (oud)collega's en bekenden in respectievelijk Heemstede-Voorhout-Heemstede en Delden. Met name in Voorhout was haar huis spoedig een thuishonk voor velen van ons. In haar laatste woonplaats Delden is zij op 22 januari 2001, in het bijzijn van enkele familieleden, als laatste van het gezin rustig ingeslapen.

*Wij hebben haar gekend, als een heel bijzonder,
heel gewoon, gewoon een heel bijzondere vrouw.*

Wij willen langs deze weg iedereen bedanken voor hun blijken van belangstelling.

Namens de familie,
Tonny Morssinkhof.