

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

HENDRIKA PIERIK

sinds 24 november 1971 weduwe van
HENDRIKUS MULLER

Zij werd geboren te Rossum in de gemeente Weerselo 23 februari 1887. Zij ontving de ziekensacramenten en stierf zeer rustig in de morgen van 30 november 1977 in het Losserse ziekenhuis. Op het kerkhof van haar Maria Geboorteparochie werd zij zaterdag 3 dec. 1977 bij haar man ter ruste gelegd.

Een levenservaren vrouw en moeder laat nu een indruk bij ons achter, die zo diep is ingegrift, dat we later toch telkens gezegden, levensmaniertjes en zelfs gedeelten van vele en ook lange verzen in onze herinnering omhoog zien komen. We zullen haar zorgzaamheid voor haar gezin en de hulpvaardigheid voor bureu en ledereen altijd blijven prijzen. Eigen zorgen heeft zij ook gekend. In de oorlog vond zij het vanzelfsprekend ook andere mensen aan haar tafel te nodigen. Ze was tevreden, klaagde nooit, had altijd de rozenkrans bij zich en heeft er meerdere versleten door het gebruik en haar grote toevlucht was immer: Maria Bijstand. Zelf was zij het centrum voor haar man, kin-

deren en vele anderen. Misschien komt deze vrouw het beste naar voren door het 23e couplet van een vers, dat zij uit haar jeugtherinneringen zelf heeft opgeschreven:

Het majestatisch vuur van de zon.

Zij die met haar stille deugden
het huisgezin ten sieraad was,
krachtig als een eik wiens lommer
overschaduwet dood en gras.

Heer, neem haar op in Uw eeuwige
vreugden.

Voor uw belangstelling en blijken van deelneming na het overlijden van onze lieve en zorgzame moeder en oma, betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen, behuwd-, klein- en
achterkleinkinderen.