

Familie, Vrienden en geburen
Bidt voor de rust der ziele van

JOHANNA PIERIK,

echtgenoot van

Johannes Stege op Mansboer,

Geboren 5 Febr. 1855.

Voorzien v. d. H. Sacra-
menten overleden 29 Juli 1923.

Begraven op het R. K.
Kerkhof te Rossum 3 Aug. 1923.

bij Oldenzaal. rij 2 no. 4.

Dierbare Echtgenoot ween niet, want
de zielen der rechtvaardigen zijn in
Gods hand.

De jaren, die wij met onze zonen
hebben doorgebracht op aarde, zijn
allen jaren van vrede en huiselijk ge-
luk geweest, en bij de kruizen, die God
ons overzond hebben wij ten allen tijde
ons vertrouwen blijven stellen op de
Goddelijke Voorzienigheid en wij zijn
nooit beschaamd geworden.

Dierbare Echtgenoot en kinderen,
alleen een onvoorziene, eene onvoor-
bereide dood is te vreezen. Treurt dus
niet nu God mij zoo onverwacht uit
Uw huiselijke kring opriep. De Al-
machtige wilde mij voor kwalen, den
ouderdom zoo eigen sparen, als be-
looning dat wij God zootrouw hebben
gediend.

Dierbere Kinderen blijft de troost
van Uw Vader en bid voor mij.