



Dankbaar willen we blijven denken aan

**JOHANNES PIERIK**

weduwnaar van

**MARIA CAROLINA LEEMREIZE**

Hij werd geboren te Markelo op 30 juni 1900 en is op 1 januari 1991 toch nog vrij onverwacht overleden in het ziekenhuis te Hengelo Ov. Op 4 januari hebben we afscheid van hem genomen tijdens een uitvaartdienst in de H. Hartkerk en een daarop aansluitende korte dienst in het crematorium te Usselo.

We waren nog maar net de drempel overgegaan naar het jaar 1991, toen we geconfronteerd werden met het heengaan van vader Pierik.

Vanwege sterk afnemende lichaamskrachten en een gebrekkig functionerend hart was hij voor de kerstdagen in het ziekenhuis opgenomen. Het aanbrengen van een pace-maker bracht nauwelijks enige verbetering en hij wekte de indruk dat zijn levensmoed niet terugkeerde. Hij had er vrede mee dat God hem na een lang leven tot

zich ging roepen, in het vertrouwen daar voorgoed verenigd te zullen zijn met zijn vrouw, die hem bijna drie jaar geleden was voorgegaan naar het hemels Vaderhuis. Dat had hem toen het gevoel gegeven alsof iets van hemzelf meeinging in de dood. Toch heeft hij daarna de levensdraad weer opgepikt. Zijn taak is nu volbracht.

Terugblikkend op zijn leven mogen we dankbaar zijn, dat hij in omstandigheden die niet altijd gemakkelijk waren toch steeds de kracht heeft gevonden staande te blijven en met een verstandig en zuinig beleid zijn gezin in goede banen te houden. Hij was iemand die eerlijk en oprecht door het leven ging, die goed wilde doen, die heel precies was en alles keurig verzorgd wilde hebben in en om het huis. We zijn dankbaar dat, toen zijn krachten uitgeput raakten, hem de opname in een verzorgingshuis is bespaard gebleven. Hij ruste in vrede!

*Maria, Moeder van Altijsddurende Bijstand, bid voor ons.*

Voor uw bliken van meeleven tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden, zeggen wij u hartelijk dank.

Will van Hal-Pierik  
Henri van Hal