



Dankbare herinnering aan

**Johannes Wilhelmus Marinus Pierik
Jan**

echtgenoot van Lena Johanna Kunne

* Weerselo, 7-10-1916 † Losser, 24-3-2001

Toch nog heel onverwacht stond er die zaterdag van de 24^e maart in de namiddag een streep onder vaders leven.

We wisten dat het niet meer zo goed met hem ging, wat hij de laatste tijd overigens zelf vaak aangaf, maar dit overviel ons toch heel erg. Wat ons nu nog resten zijn slechts herinneringen.

Herinneringen aan een man, vader en opa die zeer gehecht was aan z'n eigen kring van familie. Z'n vrouw, zoon, schoondochter en kleinkinderen waren z'n trots, waar hij alles in z'n leven voor over gehad heeft.

De laatste jaren van z'n leven heeft hij alles gegeven om de zorg voor z'n vrouw Lena zelf op zich te nemen.

Ook herinneren we hem als een zeer behulpzaam mens, waar familie, vrienden, bekenden en burens nooit tevergeefs een beroep op deden.

Niet onvermeld willen we laten dat hij ook graag en veel tot 15 jaar geleden z'n ouderlijk huis bezocht om met de familie samen te zijn.

Dankbaar zijn we dat hij tot een uur voor z'n dood, samen met de thuiszorg, voor moeder heeft kunnen zorgen.

Wij bidden de Heer van alle leven en dood dat Hij vader de rust mag geven.

Vader, rust in vrede.

Voor uw belangstelling na vaders heengaan willen wij u met dit aandenken dankzeggen.

Fam. Pierik

Losser, maart 2001