



Ter dierbare nagedachtenis aan

## SUZANNA PIERIK

echtgenote van Everardus Marinus Weustink  
eerder van Gerardus Lessink Steenhof

Zij werd geboren op 13 juli 1889 en is overleden te Rossum op 16 september 1976 na voorzien te zijn van de sacramenten der zieken. Wij hebben haar ter ruste gelegd op het kerkhof op 21 september. Daar wacht zij op de verrijzenis.

In al haar eenvoud was zij een voortreffelijke vrouw en hoogstaande moeder. De tegenslagen in haar lange leven konden haar goedheid niet aantasten. Voor hoevelen was zij een toevlucht. Zij hield van haar man en stond naast hem tot steun van zijn leven en werken. Zij diende in liefde. Wanneer iemand hulp nodig had was helpen bij haar vanzelfsprekend. In een onberispelijk, godsdienstig leven vond zij de kracht voor vele goede werken. Wij zullen ons haar altijd blijven herinneren door haar hartelijke, nimmer rustende zorg voor haar gezin en voor zovelen buiten haar huis. Ook toen het leven voor haar haast niet meer leefbaar was, kwam er geen klacht over haar lippen. Haar godsvertrouwen

bleef onwankelbaar. Onze gedachten aan haar zullen meer zijn dan een lieve herinnering. Onze liefde voor haar zal bij haar blijven door ons gebed.

Maria, Moeder van altijd durende bijstand,  
bid voor ons.

De familie Weustink dankt u allen voor het medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van onze dierbare vrouw en moeder.