



Bid voor de Ziel van Zaliger

Bouke S. Pietersma,

geboren te *Blauwhuis*, den 8 April 1875; na het ontvangen van de H. H. Sacramenten der Stervenden overleden den 30 Maart 1900, en begraven op het R. K. Kerkhof aldaar.

De mensch bloeit gelijk eene veldbloem; als de stormwind daar over heen gaat, houdt hij geen stand en men kent zijne plaats niet meer. Doch 's Heeren barmhartigheid is van eeuwigheid tot eeuwigheid over hen, die Hem vreezen. Ps. 102.

Zijne ziel was welgevallig aan God, daarom heeft Hij Zich gehaast hem uit het midden der ongerechtigheden weg te nemen. Hij is weggenomen, opdat de boosheid zijn verstand niet zou veranderen. Sap. IV.

Zalig zij, die geroepen zijn tot de bruiloft van het Lam! Ap. XVX.

ONZE VADER. — WEES GEGROET.