

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Gatske Sjoerds Pietersma,

eerder Weduwe van T. J. Landman

later Weduwe van L. Ketelaar.

Geboren te Vijfhuis 16 Jan. 1851, voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden, overleden den 23 Aug. 1921 te Blauwhuis en den 26 Aug. d.a.v. begraven op 't R. K. Kerkhof van den H. Vitus te Blauwhuis.

Zij was eene moeder zeer gezien en waardig om in de gedachtenis der goeden te leven. II Mach. VII, 20.

Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en week af van 't kwaad. Job I.

Gaarne ging zij naar den tempel des Heeren en aanbad daar God den Heer, hare eerstelingen opdragende, gelijk het betaamde.

Tob. 1: 6.

Hoe gelukkig is degene, die in zijn leven zoo tracht te zijn, gelijk hij bij den dood wenscht bevonden te worden.

Mijne geliefde kinderen en kleinkinderen, mijne vreugde en mijn kroon, dient den Heer in oprechtheid, maakt mijne blijdschap volkomen door onderling eens gezind te zijn, dezelfde liefde hebbende, één van ziel en één van gevoelen. Blijft uwen vader en uwe moeder gedenken in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

R. I. P.