



Ter dankbare herinnering aan

Geertruida Maria Bonnes-Pikkemaat

weduwe van

HERMAN JOZEF BONNES

Op 27 maart 1909 werd zij te Breklenkamp geboren. In haar ziekte, gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken, overleed zij 28 maart 1992 in Verpleeghuis Oldenhove te Losser. Op 1 april 1992 hebben we haar lichaam aan de aarde toevertrouwd op het R.K. Kerkhof te Noord-Deurningen.

---

Lieve Moeder en Oma, nu u er niet meer bent beseffen we des te meer wat we in u hebben verloren.

Ze groeide op als jongste van een gezin met zes kinderen. Zij was nog geen drie jaar oud toen God haar vader bij Zich riep.

In haar jeugd werkte ze thuis bij haar moeder en broer en bij familie waar dat nodig was.

Op 7 oktober 1943 trouwde ze met Herman Bonnes en kreeg daarmee ook de zorg en de liefde van zijn vier nog jonge kinderen. Samen schonk God hen zes kinderen. Ze hield zielsveel van haar tien kinderen, twintig kleinkinderen en achterkleinkind en was altijd blij als ze bij haar op bezoek kwamen. Moeder en Oma stond altijd klaar met een goed kopje koffie en een gemoedelijk praatje.

Door haar diepe geloof in God en Moeder Maria wist zij zich gesteund. Wij danken God voor zo'n lieve en goede moeder.

Moeder en Oma, wij danken U voor alle liefde en zorg en bidden God dat Hij U belooft met het eeuwige leven, samen met vader.

U zult altijd een steun en voorbeeld voor ons allen blijven.

Vrouw en moeder zijn is alles geven.

Zorgen, lijden, liefde, leven.

Groot is de leegte die u achterlaat.

Mooi is de herinnering die niet vergaat.

Mijn lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, familie, buren en kennissen en allen van het verpleeghuis Oldenhove. Ik dank u voor de liefde en zorg voor mij.

Zij moge leven bij God, onze vader.

Voor uw blikken van deelneming bij haar ziekte, bij het overlijden en de begrafenis van onze zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder, zeggen wij u onze hartelijke dank.

Familie Bonnes

Denekamp, april 1992

Kotenmorsweg 8