

Dankbaar denken wij terug aan
Gerardus Antonius Pikkemaat
echtgenoot van
Geertruida Gezina Damhuis

Hij werd geboren te Klein-Agelo op 27 juli 1900. Volkomen onverwachts is hij van ons heengegaan op 5 januari 1983. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het R.K. Kerkhof te Ootmarsum op 8 januari 1983.

Vader, altijd zorgzaam en vol ijver voor zijn gezin, heeft heel zijn leven hard gewerkt. Hij was iemand die met iedereen kon praten en steeds geïnteresseerd was in politiek en alles wat er om hem heen gebeurde.

Voor moeder was hij een trouwe en zorgzame echtgenoot. Samen hebben ze moeilijke tijden gekend, maar nooit heeft hij zijn moed verloren. Voor zijn kinderen blijft hij een vader om trots op te zijn.

Het was een lust voor het nog hoe hij genoot van zijn kleinkinderen.

Wij zullen hem erg missen en hij zal steeds in onze gedachten blijven voortleven. Moge God hem belonen en van de eeuwige rust laten genieten.

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven, die wij mochten ontvangen bij het afscheid van onze lieve man, vader en opa.

FAMILIE PIKKEMAAT