

In dankbare herinnering aan
JOHANNES MARINUS PIKKEMAAT

Hij is geboren op 4 oktober 1894 te Klein-Agelo en stierf, gesterkt door het Sacrament van de Zieken, op 9 november 1983. Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens de H. Eucharistieviering in zijn parochiekerk te Ootmarsum, waarna we hem begraven hebben op het kerkhof aldaar.

Lieve vader en opa, nu je van ons bent heengegaan naar de vader in de hemel, is hier op aarde de vaste plaats in de grote stoel leeg, maar wij zijn dankbaar, dat wij je zo lang bij ons mochten hebben.

Een goed leven is afgesloten. Toch heeft hij de zorgen en moeilijkheden van het leven gekend. Het zeer vroege verlies van zijn vrouw heeft zijn leven verzwaaard. Toch klaagde hij niet. Hij nam het leven zoals het kwam. Hard werken en staande blijven, de huishouding, de boerderij en 's avonds het café hebben vele krachten van hem gevergd. Zijn kinderen voorgaan en begeleiden was de taak waarvoor hij zich gesteld zag.

Twee van zijn dochters zag hij naar Canada vertrekken. Wij weten dat hun vertrek hem pijn en moeite heeft gekost. Maar hij aanvaardde het en ondernam zelf de reis om zijn dochters in Canada te zien wonen en werken.

Lang mocht vader van zijn gezondheid genieten. Op zijn hoge leeftijd zag je hem nog vaak op de fiets of in zijn café een kaartje leggen. Toen zijn gezondheid achteruit ging mocht hij zich verheugen in een goede verzorging. Wij, als zijn liefhebbende kinderen zijn hem voor alles zeer dankbaar en hopen en vertrouwen dat hij nu zijn geluk mag vinden bij God.

Voor uw blijken van meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze vader en opa, betuigen wij U onze hartelijke dank.

FAMILIE PIKKEMAAT

Ootmarsum, 12 nov. 1983
Ganzenmarkt 3