



In dankbare herinnering aan

Harrie Pillen

echtgenoot van Annie Zweers

Hij werd op 6 mei 1928 in Lichtenvoorde geboren. Omringd door allen die hem lief waren, overleed hij op 18 maart 1995 in het St. Radboudziekenhuis in Nijmegen, voorzien van het Sacrament der Zieken. Na de Uitvaart in de kerk van de Raphaël-Exodusparochie, hebben we op 22 maart afscheid van hem genomen in het crematorium in Usselo.

De kaars is op, het vuur gedoofd. Onbegrijpelijk voor allen die hem hebben gekend. Hij heeft gevochten, tot hij zag dat het zinloos was. Hij was heel opstandig, maar toen hij zich overgaf en afscheid had kunnen nemen, kwam het einde snel. Het paste bij zijn aard. Harrie was kort en bondig; duidelijk; geen omwegen of gedraai. Je wist wat je aan hem had.

Dat maakte hem in zijn leven geliefd bij heel velen; in de familie, op het werk, bij burens en kennissen; bij zijn mede-vrijwilligers in de parochie.

Harrie was een uitstekend vakman bij PTT-Telecom. Een echt "doe-mens", ook in zijn hobby's. Wat hij maakte, kon de tand des tijds doorstaan. En er viel niets op aan te merken, want hij was een perfec-

tionist. Dat was best wel eens lastig voor een minder handige klusser. Hij was een natuurmens; genoot van zijn tuin. Om wat er groeide, maar ook om het sociale contact. Want daar was hij heel gemakkelijk in. Hij had ook behoefte aan mensen om zich heen.

Dat bleek het sterkst in zijn eigen gezin. Ook later toen de kinderen de deur uitgingen en de kleinkinderen kwamen. Opa had een hart voor kinderen, ook in de buurt. Hij mocht ook graag reizen. Spanje had zijn voorkeur.

Samen weer wat bijkomen van alle inspanningen. Twee keer werd zijn gezondheid bedreigd door kwaadaardige ziektes. Beide keren won Harrie. De derde keer moest hij zich gewonnen geven. De kracht voor zijn leven en werken, maar ook voor zijn sterven, vond hij in zijn geloof. Dat was de rots waarop hij bouwde. Dat geeft hem en ons de belofte dat hij nu thuis is. Bevrijd van pijn en mensonwaardig lijden. Als een hemelse "erewacht" zal hij ons blijven volgen, totdat ook onze weg voltooid is. Hij ruste in vrede.

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa, danken wij U hartelijk.

Annie Pillen-Zweers
Kinderen en kleinkinderen