



Ter dankbare herinnering aan

## RIKY PIPERS

echtgenote van GERARD KAMPHUIS

Ma, zo noemden we haar altijd, werd op 13 mei 1924 te Weerselo geboren. Op 16 augustus 1951 trouwde ze. Toen had ze al een zware taak volbracht. Want, nadat ze op jonge leeftijd haar ouders verloor, heeft ze naast haar werk ook nog de huishouding voor haar broers en zussen verzorgd. Daarna heeft zij zich helemaal ingezet voor ons gezin. Zij heeft altijd hard gewerkt en stond voor iedereen klaar. Ze heeft zich helemaal opgeofferd zonder aan zichzelf te denken. Ze leefde vanuit een diepe geloofsovertuiging en grote verering voor Maria. Jarenlang was ze een trouw lid van het kerkkoor. Voor haar waren geestelijke waarden belangrijker dan rijkdom en bezit. Ze hield ons steeds voor eenvoudig, bescheiden en eerlijk te leven en altijd goed te zijn voor een ander.

Met veel verdriet moeten we haar nu missen. Na een ziekte van 4 maanden, waarin Ria haar gesteund en verzorgd heeft, is ze op 2 januari 1982 in vrede heengegaan. We konden haar nog niet missen. Maar we zijn haar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan.

Daarom waren we op 6 januari, het feest van de Driekoningen, in de O. L. Vrouwekerk bijeen, om God te danken voor haar liefde en goedheid. Daarna hebben we haar te rusten gelegd op het r. k. kerkhof te Hengelo.

Ma, we danken je voor alles, wat je voor ons gedaan en betekend hebt. We zullen altijd aan je blijven denken als een lieve vrouw en moeder.

Voor Uw blijken van belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en bij het heengaan van mijn lieve vrouw en onze moeder, zeggen we U van harte dank.

G. J. Kamphuis  
en kinderen

Hengelo Ov, januari 1982

Leef in vrede bij God!