



Gedenk in Uwe gebeden de Ziel
van Zaliger

ELIZABETH PIPPING

Echtgenootte van

JOHANNES GERHARDUS FLEER

geboren te Dusseldorf (Dtl.) 5 Augustus 1889,
onverwachts overleden te Losser 22 December
1945 en aldaar 27 December d.a.v. begraven
op het R.K. Kerkhof.

Zij was een goede, eenvoudige en liefdevolle echtgenootte, een teedere en zorgzame moeder en de lietde, die zij haar echtgenootte en kinderen toedroeg, was geheiligd door haar liefde tot God.

De Heer heeft gesproken: „Zie, Ik neem haar weg, die gij zoo teeder beminde, gij moogt niet klagen”.

Overgegaan tot het eeuwig leven zal haar lijden in vreugde veranderd zijn en haar ziel zal God loven en voor eeuwig Gods loon genteten voor haar liefde in den arbeid voor haar gezin.

Dierbare echtgenoot, God moge U troosten en sterken in het offer, dat Hij van ons vraagt. In liefde blijven wij elkaar indachtig.

Dierbare kinderen, houdt vader in eere, weest goed voor hem, leeft eensgezind met elkander en vergeet uw lieve moeder niet.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U.

Dat zij ruste in vrede.
