



Dankbare herinnering aan

**Hendrika Geertruida Maria
Beijerink - Pisano**

sinds 26 juli 1970 weduwe van

Hendrikus Wilbertus Beijerink

Zij werd geboren in De Lutte op 1 juni 1913 en overleed in gelovige overgave aan God op zondag 24 mei 1998 in het Verpleegcentrum Twente-Oost in Denekamp.

We hadden haar 28 mei voor het laatst bij ons tijdens de viering van de H. Eucharistie in de St. Nicolaaskerk te Denekamp en hebben daarna afscheid van haar genomen in het crematorium "Enschede" te Usselo.

Na het overlijden van vader, dat haar zo zwaar is gevallen en door ziekte verhuisde ze van het boerderijtje aan de Ootmarsumsestraat naar de Oude Dijk.

Daar voelde zij zich gauw thuis en heeft tot aan haar dood de beste herinneringen daaraan bewaard.

Toen ze vier jaar geleden een herseninfarct

kreeg werd ze opgenomen in het verpleeghuis. Een moeilijke tijd brak toen voor haar aan.

Toch klaagde ze niet en informeerde, tot zelfs enkele dagen voor haar overlijden, steeds naar het wel en wee van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Heel haar werkend en zorgend leven heeft zij in dienst gesteld van haar gezin. Ontspanning vond ze vooral in het verzorgen van haar bloemen en planten binnen- en buitenshuis.

Vele jaren was ze een trouwe bezoeker van de bejaardensoos.

Veel liefde heeft ze gegeven. Zeker mag hier haar inmiddels overleden invalide tweelingbroer Bernard genoemd worden.

Deze lieve en tevreden moeder en oma is, zo mogen wij geloven, in de hemel opgenomen, waar we aan haar een goede voorspreekster zullen hebben, want liefde kan niet sterven.

Moeder en oma, bedankt en rust in vrede.

Voor uw deelneming, ondervonden na het overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder, betuigen wij u onze oprechte dank.

Familie Beijerink