



Dankbare herinnering aan

Bernardus Plageman

weduwnaar van

JOHANNA MARIA KLEISSEN

Geboren te Denekamp op 14 oktober 1892 is hij gesterkt door het H. Sakrament der zieken overleden 10 aug. 1975 in het ziekenhuis te Enschede. Na een Requiem in de parochiekerk te Glanerbrug op 13 aug. vond de crematie plaats in 't crematorium te Usselo.

Tot op hoge leeftijd was hij de zorgzame vader die alles deed voor zijn gezin en ziekelijke vrouw.

De laatste jaren mocht hij rustig genieten van de zorg van anderen en de aanwezigheid van kleinkinderen.

Kort voor zijn dood drukte hij zijn vertrouwen in God uit met de woorden: „nu ga ik maar eens aan de andere kant kijken.”

Dankbaar voor al het goede bidden wij:
Heer, God, geef hem de nieuwe geborgenheid die hij van U verwachtte: geef hem een eeuwige rust bij U. Wij zullen hem missen. Leer ons berusten in het onvermijdelijke en geef ons de troost van een echt geloof in een vertrouwvol wachten op de verrijzenis bij de wederkomst van uw Zoon Jezus Christus onze Heer. Amen.

Voor uw belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze be-minde vader, behuwd- en grootvader, betuigen wij u onze hartelijke dank.

FAMILIE PLAGEMAN

ONZE VADER

WEES GEGROET