

In liefdevolle herinnering aan

Maria Aleida Hollink-Plageman

*15-9-1923

† 28-8-2006

Met veel verdriet en dankbaarheid hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve ma en oma.

Ze heeft een mooi en goed leven achter de rug. Na het overlijden van haar man Jan heeft zij na een tijdje haar nieuwe partner ontmoet. De laatste negen jaren met haar levenspartner Gerhard, waren voor haar een bijzondere tijd. Zij had nog haar autootje, waar ze regelmatig met Gerhard in rondreed.

Iedereen was altijd welkom. Ze was een echte lieve oma voor haar kleinkinderen en zo zag ze er ook uit. Een klein tenger vrouwtje, net als "Granny" in de bekende Amerikaanse serie van Beverly Hills. Deze naam heeft ze tot haar dood gedragen.

Ze was ook een gezelligheidsmens. De avonden bij haar thuis met de bekende kaasplank, harde metworst en augurk met boterhamworst zullen wij missen.

Praten over vroeger om dan een leuke mop aan haar en Gerhard te vertellen maakte haar dag weer goed. Het laatste jaar verslechterde haar conditie snel. Ze kon niet meer en wilde ook niet meer leven. Uiteindelijk is zij in het bijzijn van haar twee dochters tevreden en rustig ingeslapen.

Lieve ma, wij zijn trots op je. Bedankt en rust in vrede.

Kinderen en kleinkinderen