

Dankbaar blijven wij gedenken

BERNARD PLAS

echtgenoot van

Johanna Maria Gortemaker

Hij werd geboren op 18-4-1901 te Manderveen. Na een welbesteed leven, voorzien van het H. Sacrament der zieken overleed hij 13-9-1980 in het ziekenhuis te Oldenzaal. We legden zijn lichaam te rusten op het r.k. kerkhof te Ootmarsum op 17-9-1980 d.a.v. in afwachting van de wederkomst des Heren.

Zorgzaam en arbeidzaam in grote eenvoud heeft hij geleefd. Hij heeft gewerkt zolang zijn krachten het toelieten.

Vader was een aangenaam mens die met iedereen kon praten, hij hield van gezelligheid. Voor moeder was hij een trouwe en zorgzame echtgenoot.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik heb jullie steeds bemind en voor jullie gebeden. Dit alles in het vaste vertrouwen om later weer met jullie verenigd te worden in de hemel. Bid voor mij, ik bid voor jullie laat dit geen ijdel woord maar een blijvende afspraak zijn.

Dat hij moge rusten in vrede.

Mogen wij U hartelijk danken voor de bewijzen van deelneming die wij mochten ontvangen bij 't heengaan van mijn dierbare echtgenoot, onze vader en opa.

Namens de familie Plas
kinderen en kleinkinderen

Gr. Agelo, september 1980
Lomanskampweg 3