

Waarom moeten mensen ziek zijn?
Waarom moeten mensen sterven door hun ziekte?
Dat vragen we ons af.
Als ik alle mensen kon helpen
was ons pap de eerste die door mij genezen was.

Ter herinnering aan

NOUD PLASMANS

echtgenoot van

MIEN DONKERS

en pap van

YVONNE

Hij werd geboren te Diessen 31 januari 1948
en overleed te Diessen 15 juli 1992.

Voor uw deelneming, uw steun en hartelijkheid bij het overlijden van mijn geliefde man en onze onvergetelijke pap, betuigen wij u onze oprechte dank.

Mien en Yvonne

Een eenvoudige en harde werker voor zijn gezin en zijn bedrijf. Als oudste zoon was hij al op 13-jarige leeftijd werkzaam in het bedrijf, toen nog van pa, ome Kees en ome Toon. Logisch dat hij het bedrijf overnam samen met zijn broer Ton.

Zijn vrouw Mien, zijn dochter Yvonne en zijn bedrijf waren de belangrijkste doelen in zijn veel te korte leven. Hij was ook de steun voor de familie, vrienden en personeel, als het nodig was stond hij dag en nacht voor hen paraat.

Toen zijn slopende ziekte zich aankondigde was het Noud die de moed niet opgaf maar bleef hopen, zelfs niet toen hij zijn grootste hobby, het autorijden, en zijn bedrijf op moest geven. Tot het laatst toe heeft hij samen met Mien en Yvonne er het beste van gemaakt.

Na een liefdevolle verzorging door Mien en Yvonne, bijgestaan door familie, artsen en wijkverpleging, is hij rustig en vredig in zijn vertrouwde omgeving ingeslapen.

Noud, bedankt dat je er was, voor al je liefde, toewijding en begrip.

Lieve papa,

Jij was voor mij de allerliefste papa en dat zal je altijd blijven.

Je vond het altijd mooi als ik voor je orgel speelde. Als ik verdriet had kon ik altijd bij je komen voor troost. Na twee moeilijke jaren hoop ik dat je uiteindelijk de rust gevonden hebt die je graag wilde. Pap, ons mam en ik zullen nooit vergeten hoe je was. Bedankt voor de goeie, fijne jaren samen.

Yvonne