

Moge deze kleine herinnering U doen
bidden voor

HERMAN ANTONIUS PLASS

echtgenoot van

Petronella Antonia Bakker

Geboren te Lonneker, op 5 november
1915, is hij op 28 april 1980, geheel
onverwachts thuis in de Heer overle-
den.—Op donderdag 1 mei d.a.v. heb-
ben wij tijdens een plechtige Uitvaart
in de kerk van De Goede Herder te
Enschede afscheid van hem genomen
waarna de crematie volgde
te Usselo.

Met het leven van een mens gaat het
als met de bloemen op het veld:
vandaag zijn ze er nog, vol kleur en
pracht, en morgen zijn ze er niet meer
Zijn plotseling sterven kwam voor ons
als een verrassing. Want als je zo'n
tevreden en goede man in je midden
mag hebben dan denk je niet aan de
dood, maar aan de goedheid van het
leven.

In zijn eigen schildersbedrijf werkte
en zwoegde hij voor zijn gezin.

Hij hield van het vak, als was het z'n
hobby. De zorgen en problemen, de
vreugden en blijheden van zijn gezin
hadden een grote plaats in z'n hart.

Het laatste wat hij te geven had was
voor zijn gezin. Maar nu zijn de han-
den, die de penselen handteerden,
stil gevallen. Ná een zeer gelukkige
en voltooide periode heeft hij zijn le-
ven aan de Goede God teruggegeven.
Keer op keer heeft hij ons bemoedigd.
Gaf ons geloof en vertrouwen in de
toekomst zó zeer, dat, al zullen we
hem ten eerste missen, wij toch weer
opnieuw verder kunnen leven.

Lieve man, pappie en opa zoveel hebt
ge ons gegeven, we zullen het blijvend
bij ons houden en nimmer vergeten.

Moge onze goede Moeder Maria,
waarvoor hij een grote verering had,
nu zijn Voorspreekster zijn, bij onze
aller Vader in de Hemel.

Heer, geef hem de eeuwige rust,
en het eeuwig licht verlichte hem.
Dat hij moge rusten in vrede.

Voor Uw blijken van meeleven na het
overlijden van mijn lieve man en onze
onvergetelijke pappie en opa, hebben
ons goed gedaan en zijn voor ons 'n
steun en troost geweest, waarvoor wij
U hartelijk danken. fam. Plass.