

Een dankbare herinnering aan:

JAN PLAT

echtgenoot van
Stien Saris

Hij werd geboren 21 april 1947 te Steenwijkerwold. Gesterkt door het Sacrament der Zieken is hij 8 maart 1991 in het Radboud-ziekenhuis te Nijmegen overleden. We hebben zijn lichaam 13 maart d.o.v. begeleid naar de begraafplaats „Pleegste" te Raalte.

Deze lieve man en zoon, broer, zwager en oom is vroegtijdig uit ons midden weggeroepen. Waarom moeten wij hem nu al missen? Achter dit waarom blijft altijd een vraagteken staan.

Bijna vijf jaar lang heeft hij moedig geworsteld met zijn ongeneeslijke ziekte. Ondanks alle medische hulp en zijn enorme wilskracht moest hij toch zijn harde en pijnlijke strijd opgeven.

Bijna acht jaar lang kende hij met Stien een heel gelukkig huwelijk. Als keurmeester van vee en vlees heeft hij met grote inzet zijn werk verricht.

Jan zou nooit klagen, maar was steeds een tevreden en geweldig dankbaar mens. Hij was altijd opgeruimd, hield van grappen, was graag thuis met bezoek om zich heen en probeerde anderen nog op te beuren.

Zijn speciale hobby was de paardesport en hij kon zo heerlijk genieten van de natuur. In zijn sterke geloof vond hij veel steun en hij had een bijzondere verering voor Maria. Het vorig jaar nog maakte hij met zijn vrouw een fijne bedevaart naar Lourdes. Zij heeft voor hem dag en nacht klaargestaan, tot het laatste toe. Nu valt er een grote leegte, vooral voor Stien. Wij proberen met veel moed en vertrouwen zonder Jan verder te gaan.

Hij leeft zeker voort diep in ons hart en in het blijvende geluk bij God in het hemelse paradijs.

DANKBETUIGING

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man zeg ik u hartelijk dank.

Stien Plat-Saris