

In dankbare herinnering aan

Henny Platel

Geboren op 14 augustus 1919 te Almelo

Overleden op 14 maart 2008 te Hengelo

Weduwnaar van Lies Platel-Frielink

(† 2007)

Na 88 jaar kwam er plotseling een einde aan zijn leven. Amper een jaar na het afscheid van zijn lieve vrouw Lies.

Hij groeide op in een groot gezin in Almelo, waar zijn vader kleermaker was.

Nog maar net opgeroepen voor militaire dienst brak de Tweede Wereldoorlog uit en moest hij onderduiken in de buurt van Harbrinkhoek. In bakkerij annex hotel/restaurant Frielink ontmoette hij dochter Lies op wie hij direct verliefd werd. Op 28 december (Onnozele Kinderen) 1948 trouwden zij, verhuisden naar Hengelo en kregen vijf kinderen. Als onderwijzer aan de lagere school en leraar aan de vroegere ambachtschool leerde hij heel wat namen en gezichten kennen. Hij genoot nog lang na zijn afscheid van de vele opgestoken handen, groeten en gesprekjes als hij met de hond door Hengelo wandelde. Henny was een ietwat introverte, maar ook gevoelige man. Het verlies van zijn Lies, vorig jaar, viel hem zwaar en maakte hem nog stiller. Wij hopen dat hij nu haar en de rust weer gevonden heeft.

In liefdevolle herinnering

Kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen