

In Memoriam

**GERHARDUS JOHANNES
PLATENKAMP**

Hij werd geboren te Borne op 19 augustus 1913. Na een korte ziekte periode is hij gesterkt door de genademiddelen der kerk overleden in het Dijkhuis te Borne op 4 november 1995. De uitvaartmis vond plaats op 8 november in de St. Stephanuskerk te Borne.

Opgegroeid in een groot gezin waar soberheid en elkaar helpen devies was, heeft hij een sterke band bewaard met de familiekring en bleef hij steeds in zijn geboortehuis wonen.

Zijn werk verrichtte hij met een getrouwheid en was daarnaast steeds bereid een ander te helpen. Hij was ook een levensgenieter en vertoefde gaarne in zijn vriendenkring.

Hij heeft een hoge leeftijd bereikt mede door de goede zorg van zijn huisgenoten, totdat hij het laatste jaar in het Dijkhuis werd opgenomen.

Hij was een mens met een groot geloof

en vertrouwen en geraakte niet in paniek toen hij het einde voelde naderen. Bij afscheid zei hij: 'Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, en de tijd van gaan is nu gekomen'.

De Heer heeft zijn aardse levenstocht beëindigd en hem opgenomen in het Huis van de Vader.

*Gij weet niet, gij die leeft,
gij kunt het ook niet weten
voordat ge sterven zult,
hoe waarlijk ongemeten
de goedheid is van God
en Zijn barmhartigheid.*

*Voor uw medeleven bij het overlijden van
Gerhard zeggen wij u onze oprechte
dank.*

Familie Platenkamp