

†

Bidden wij voor  
WILLEM PLATENKAMP

weduwnaar van  
SIEN SILDERHUIS

sinds 2 sept. 1975 kerkelijk gehuwd met  
MARIA POWEL

Hij werd geboren te Borne 29 mei 1908  
en - gesterkt door het Sacrament van de  
Zieken - overleed hij te Hengelo op Paas-  
zaterdag, 9 april 1977. Zijn lichaam werd  
begraven op het katholiek kerkhof te Borne,  
13 april 1977.

Bij dit sterven is er pijn en verdriet omdat  
vader toch te vroeg van ons is heengegaan.  
Hij was de laatste jaren erg gelukkig met  
zijn vrouw. En zij hadden, menselijk ge-  
sproken, samen nog enkele fijne jaren kun-  
nen beleven. Hij was erg dankbaar voor de  
grote liefde en goedheid, die hem geschonken  
werden, speciaal tijdens zijn ziekte.

Maar van de andere kant moeten wij ook  
blij zijn, dat hij uit zijn lijden is verlost;  
dat hem een langer smartelijk ziekbed be-  
spaard gebleven is.

Hij was een toegewijde en trouwe echt-  
genoot en een goede vader voor zijn kinde-  
ren. De kleinkinderen waren gek met opa.  
Hard heeft hij gewerkt. Bovendien was hij

een zeer godsdienstig en vroom mens, erg  
gezien bij medemensen, een fijne collega.  
De vrienden van de kaartclub zullen hem  
missen.

God, onze Vader, beloon hem alles wat hij  
voor ons heeft gedaan en betekend.

Mijn lieve vrouw, ik dank je voor je lieve  
en hartelijke goedheid. Beste kinderen, ook  
dank aan jullie. Wees trouw aan je Geloof  
en volg de weg, die ik jullie altijd geweest  
heb.

Maria, Moeder van alle Gelovigen,  
bid voor hem.

---

Voor Uw medeleven danken wij U oprecht.

Namens de familie:

J. H. H. M. Platenkamp.