

Moge deze kleine herinnering U doen bidden voor

GEERTRUIDA JOHANNA PLATJES

echtgenote van

Johannes Henderikus Marinus Mazenier

Geboren te Almelo op 21 oktober 1895, is zij, gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk, in de Vrede van Christus overleden te Enschede op 21 februari 1977.

Vlak voor het begin van de jaarlijkse 40 dagen-tijd, wanneer de Kerk ons herinnert aan onze sterfelijkheid, is de Heer van alle leven plotseling en definitief in haar leven terug gekomen, Tegenslagen en teleurstellingen zijn haar niet bespaard gebleven, maar steeds was zij dankbaar hartelijkheid te mogen ontvangen, zoals zij die zelf ook wist te schenken aan haar dierbaren. Heel eenvoudig en serieus als zij was, probeerde zij in alles overeenkomstig haar geloof te leven, voortdurend haar kracht puttend in de H. Eucharistie en gedreven door een grote liefde voor Maria.

Daarom mogen wij, bij alle droefheid om haar plotseling sterven, vertrouwen dat haar dood tevens het begin zal zijn van de eeuwige Paasvreugde en zij nu het volmaakte geluk gevonden zal hebben in Gods eeuwige liefde.

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma, betuigen wij U onze oprechte dank.

J. H. M. Mazenier
Fam. Mazenier
Fam. Hemelt