

Moge dit een dankbare herinnering  
zijn aan

**BERENDINA HENDRIKA  
PLATVOET**

weduwe van  
**HERMANUS JOHANNES ANTONIUS  
BULT**

Geboren op 12 december 1908 te  
Oldenzaal en overleden op  
24 februari 1990 te Enschede.



Iemand die het weten kan,  
hoeveel we van je hielden.

Niemand die ons troosten kan,  
in ons verdriet.

Niemand die begrijpen kan,  
hoe erg we je zullen missen.

Niemand die beseffen kan,  
hoe erg die strijd wel was.

"Iemand" die het wel begrijpen zou,

"Iemand" die wel troosten zou

ben jij Ma, daarom houden  
wij van Jou!

Heer onze God, Gij schenkt ons het  
leven en vraagt het van ons terug.

Onze gedachten gaan uit naar de  
hardwerkende en geestelijk zeer  
sterke vrouw.

Ma stond altijd klaar voor iedereen  
waar haar hart naar uitging.

Haar mening stak ze niet onder  
stoelen of banken.

Ze heeft haar talenten ten volle  
benut en dikwijls werden dingen an-  
ders begrepen als zij bedoelde.  
Ma's geestelijke vermogen was tot op  
het eind erg krachtig. Wij waren trots  
op haar ijzersterk geheugen.

Groot was de liefde voor haar man  
en haar grote gezin. Zij leidde het  
gezin in de juiste banen, ook toen de  
kinderen hun plek gevonden hadden.

Ook voor de kleinkinderen was zij  
altijd liefdevol en gezellig.

Wij hebben genoten van jouw laatste  
verjaardag, omdat jij zo genoot van  
het samenzijn.

Kinderen, kleinkinderen en  
achterkleinkinderen.

Langs deze weg bedanken wij U voor  
Uw betoonde medeleven na het  
overlijden van onze moeder.

Familie Bult.