



In dankbare herinnering aan

Gerrit Platvoet

Hij werd geboren op 6-1-1917 te
Enschede en overleed op 30-9-1998
op 81-jarige leeftijd.

Samen met zijn broer heeft hij kantoor-
boekhandel Platvoet, die eerder door
zijn vader en zus was opgericht, verder
uitgebouwd.

Het was zijn levenswerk en daar heeft
hij altijd veel plezier aan beleefd.

Het speet hem dan ook dat op een
gegeven ogenblik het moment aanbrak
dat de zaak aan anderen werd doorge-
geven.

Toen zijn zus Rie ziek was, heeft hij
samen met broer Ben gedurende een
lange periode voor haar gezorgd, zodat
zij tot op hoge leeftijd thuis kon wonen.

Lang was hij gezond, maar het afgelo-
pen jaar werd hij ziek.

Hij uitte zich niet zo gemakkelijk en dat
maakte het voor de mensen om hem
heen moeilijk om hem te helpen zich
over zijn ziekte heen te zetten.

Wat hem dwars zat en de manier waar-
op hij dat beleefde wilde hij met nie-
mand delen.

Zijn levenseinde heeft hij in eigen
omgeving doorgebracht en dat was ook
zijn wens.

We zijn dankbaar voor al het goede dat
wij met hem hebben beleefd en zullen
ons hem herinneren als

*heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzondere man*

Namens de familie dank voor uw mede-
leven en belangstelling.

Ben Platvoet