

Gedenk in Uw H. Misoffer en Gebeden

Herman H. J. Platvoet

echtgenoot van

Maria G. C. Aveskamp

Geboren 18 oktober 1904 te Oldenzaal, overleed hij, gesterkt door de Sacramenten der zieken, na een lang geduldig gedragen lijden. 7 januari 1964 te Oldenzaal en werd hij 10 januari begraven op het r.k. kerkhof aldaar.

Gij, o Heer, hebt mijn gezucht in vreugde veranderd, opdat mijn ziel U lof zinge. Heer God, in eeuwigheid zal ik U loven. (Ps. 29, 12-13)

Het lijden van deze tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. (Rom. 8, 18)

De Heer had ik voor ogen, altijd door.

Hij is aan mijn rechterhand opdat ik niet wankele. Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong, en zal mijn lichaam rust vinden in hoop, want Gij zult mijn ziel niet overlaten aan 't dodenrijk en Uw heilige het bederf niet laten zien.

Wegen ten leven hebt ge mij doen kennen,

Gij zult mij met vreugde vervullen voor Uw
aanschijn. (Ps. 15, 8—11)

Laat ons bidden.

Wij smeken U, Heer, God van barmhartigheid, wil Uw dienaar Herman, toelaten tot het gezelschap van Uw heiligen en uitverkorenen, opdat hij door de dauw van Uw eeuwige ontferming van iedere smet gereinigd, in de klaarheid van Uw licht een gelukzalige rust moge vinden, door Christus onze Heer. Amen.