



Gedenkt in Uwe godvruchtige gebeden

Karel Hermannus Platvoet,

Weduwnaar van

JOHANNA MARIA WITBREUK.

Geboren te Lonneker 9 Januari 1875, overleed hij voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in het R. K. Ziekenhuis te Enschede 14 Augustus 1941 en werd op den 18en d. o. v. begraven op het R. K. Kerkhof aldaar.

Ik belijd mijn schuld voor den Almachtigen God, dat ik veel gezondigd heb, door mijn schuld, door mijn allergrootste schuld. Daarom smee ik de H. Maria, altijd Maagd, de H. Aartsengel Michaël, de H. Johannes de Dooper, de H.H. Apostelen Petrus en Paulus en alle Heiligen en U, mijn kind en mijn familieleden voor mij te willen bidden tot den Heer onzen God,

ONZE VADER — WEES GEGROET.

Heer, geef hem de eeuwige rust.
