



Ter herinnering aan

RIA PLATVOET

Geboren te Oldenzaal op 14 december 1940 als enige dochter in een gezin met zes broers, waar ze veel heeft bijgedragen aan de hechte familieband

In april 1962 getrouwd met

Frans Speekenbrink

voor wie ze al die jaren een echte levensgezellin was en die haar beschouwde „als het beste dat hem ooit is overkomen“.

Moeder van Mireille (november 1963) en Ron (maart 1965), voor wie ze niet alleen een fantastische moeder maar ook een vriendin en grote stimulans is geweest.

Na jarenlang koppig weerstand bieden aan haar ziekte is Ria, aan het eind van haar krachten, temidden van haar gezin en familie thuis overleden op 24 januari 1991.

Ze laat een wereld van fijne herinneringen bij ons achter.

In moeilijke en blije momenten luisterde Ria graag naar de muziek en tekst van het lied Evening Falls van de Ierse zangeres Enya.

Oldenzaal, 29 januari 1991

*When the evening falls and the daylight is fading,
from within me calls - could it be I am sleeping?
for a moment I stray, then it holds me completely.
close to home - I cannot say
close to home feeling so far away.*

*As I walk the room there before me a shadow
from another world, where no other can follow.
carry me to my own, to where I can cross over.
close to home - I cannot say
close to home feeling so far away.*

*Forever searching; never right, I am lost
in oceans of night. Forever
hoping I can find memories,
those memories I left behind.*

*Even though I leave will I go on believing
that this time is real - am I lost in this feeling?
like a child passing through, never knowing the
reason.*

I am home - I know the way.

I am home - feeling oh, so far away.