





In dankbare herinnering aan

Rie Platvoet

Zij werd geboren op 17-1-1913 te Enschede en overleed te midden van haar dierbaren op 28-8-1994 na gesterkt te zijn door het Sacrament der Zieken op 81 jarige leeftijd in het verpleeghuis „Bruggerbosch“ te Enschede.

Zij was een lieve vrouw. Geïnspireerd door haar geloof nam zij de taken op zich, die zich op haar levensweg voor deden.

Zo startte zij al vroeg, samen met haar vader, Kantoorboekhandel Platvoet en hielp haar moeder met de huishouding. Als vanzelfsprekend

nam zij na haar moeders overlijden de zorg voor het gezin over. De taken in de zaak werden door haar broers overgenomen.

Zij heeft van het leven ook intens genoten en samen met vriendinnen veel buitenlandse reizen gemaakt. Later, toen haar gezondheid dit niet meer toeliet, kon zij daar met veel plezier op terugzien.

Zij was geen vrouw van veel woorden, nooit klagend, nooit vragend, maar wel iemand die altijd warme belangstelling voor anderen toonde en die ieder het zijne gunde.

Op latere leeftijd werd zij lichamelijk afhankelijk van anderen en werden de rollen omgedraaid. Eerst zorgde zij voor de huishouding en nu namen haar beide broers, ieder op zijn eigen wijze, die taak over en tot op hoge leeftijd kon zij daardoor in haar eigen omgeving oud worden.

De laatste maanden van haar leven heeft zij in het verpleeghuis „Bruggerbosch“ doorgebracht, waar zij liefdevol verzorgd werd.

Wij danken God voor deze lieve vrouw.

Wij zullen haar missen.

Namens de familie dank voor uw medeleven en belangstelling.

Gerrit en Ben Platvoet.