



Het leven was goed  
maar het noodlot is wreed  
als je van elkander moet scheiden.

Ter dankbare nagedachtenis aan

HERMAN PLEGT

echtgenoot van Marietje Timmerhuis  
vader van Yvonne, Edwin en Rianne.

Geboren te Weerselo, 10 oktober 1924.  
Plotseling overleden op 7 december 1985.  
Begraven op het R.K. kerkhof te Weerselo  
11 december d.a.v.

Wat is het hard zo plotseling afscheid te moeten nemen van zo'n man en vader. Hij stond midden in het leven, had overal belangstelling voor, vooral ook voor de ontwikkeling van zijn kinderen. Hij genoot van de rijkdom en schoonheid van de natuur en bracht dit ook zijn kinderen bij. Hij was zeer sportief, vele jaren voetballer van het 1e elftal en tot het laatste toe trouw supporter van UD. Maar ook hield hij zich veel bezig met volleyen, klootschieten en niet te vergeten z'n kaartclub. Door zijn functie als administrateur voor veehouderijbelangen was hij algemeen bekend en gerespecteerd onder de veehouders in de wijde omtrek. Er ging rust van hem uit, hij had een op-

recht en beminnelijk karakter en was, daardoor voor velen een steun en toeverlaat, en had vele vrienden.

Als diepgelovig man leefde hij ook mee met het wel en wee van de kerk en was hij een voorbeeld van oprecht Godsgeloof. Ongetwijfeld was dit de diepste achtergrond van zijn inzet voor zijn gezin en onze gemeenschap.

De laatste maand van zijn leven voelde hij dat zijn krachten achteruit gingen en vreesde hij de gevolgen. Helaas werd dit maar al te spoedig het afscheid.

Lieve man en vader, wij zijn je heel erg dankbaar voor alles wat je voor ons gedaan hebt. Leef nu gelukkig bij God in de hemel en blijf vanuit je leven in God een sterke steun voor je vrouw en je kinderen, je moeder, broers, zusters en voor allen die bedroefd zijn om je heengaan.

Voor de vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen na het plotseling heengaan van mijn lieve man en onze papa zeggen wij U hartelijk dank.

M.E.B. Plegt - Timmerhuis  
Yvonne, Edwin en Rianne