

# Mien Winkel - Plegt

geboren te Lonneker op 27 juli 1916,  
overleden op 2 september 1997.

Als enigst kind werd ze geboren uit het huwelijk van het paar Plegt-Horsthuis waarbij ze van een vrij onbekommerde jeugdperiode kon genieten; trouwde ze in 1941 met Gerrit Winkel uit Bornerbroek. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen voortgekomen: Riet, Eddy en Roland.

Op de vrij jonge leeftijd van 37 jaar werd ze weduwe, met de zorg van nog drie jonge schoolgaande kinderen en dat in een periode waarin de financiële middelen erg schaars waren. Met een enorme werklust, om de eindjes aan elkaar te knopen en met behulp van haar moeder die een gedeelte van de opvoeding van de kinderen verzorgde sloeg ze zich door deze periode heen. Veel steun in deze tijd heeft ze gehad van de diverse familieleden zowel op persoonlijk, als wel op het materiële vlak. Ook haar vriendschapsbanden met tante Grada mogen niet onvermeld blijven.

In 1990 velde een hersenbeschadiging haar zelfstandigheid en werd ze opgenomen in het verpleegtehuis „t Kleyne Vaert” te Enschede. De dankbaarheid en vriendelijkheid die ze al deze jaren aan ons als kinderen heeft gegeven staan in ons geheugen gegrift. Ook de bezoeken van de diverse familieleden en bekenden deden haar erg goed. Een woord van dank aan de afdeling "de Esch" van „t Kleyne Vaert” voor de liefdevolle verzorging van moeder in deze laatste jaren.

Een ieder die moeder op welke manier dan ook heeft gesteund, willen wij uit de grond van ons hart bedanken.

Afscheid nemen doet pijn, haar strijd is gestreden en ze is hopelijk gelukkig in het hiernamaals.

Moeder blijft in onze gedachten voortleven.

Riet en Hans Kuipers  
Eddy en Jeanet Winkel  
Roland en Annette Winkel  
en kinderen.