

Gedenk in Uwe gebeden
de Ziel van Zaliger

GERARDUS PLEIJHUIS

echtgenoot van

HERMINA SCHOPMAN,

geboren te Berghuizen 8 Nov. 1869, na het
ontvangen der H.H. Sacramenten overleden
te Z.-Lutte (gem. Losser) 19 Maart 1933 en
den 22 d.a.v. begraven op het
R.K. Kerkhof te Oldenzaal.

Gelukkig de man, die den Heer vreest en
wiens vreugde het is Zijne geboden te on-
derhouden.

De Heer leverde mij in eene hand, van
onder welke ik niet kon opstaan.

Aanschouw, o Heer, mijne ellende.

Lam. Jer. I : 14.

Waarom was mijn kwaal ongeneeslijk ?
Omdat het God aldus behaagde ; Zijn H. Wil
geschiede. Zonder vrees zag hij den dood na-
deren, verlangde hij om ontbonden te worden
en met Christus te zijn. Zoo sterft de geloov-
vige, die in de kracht van ziju geloof leeft.

Dierbare echtgenoot en mijne kinderen,
vertrouwt steeds op God ; bidt voor mij en
ik zal Uwer gedenken bij God.

HIJ RUSTE IN VREDE.