



Ter herinnering aan

Geziena Plechelma van Rooij-Pleijhuis

geboren: 22 juli 1914 te Losser
overleden: 4 augustus 1999 te Enschede

Na de Uitvaart in de Michaëlkerk,
op 9 augustus, vond de crematie
plaats te Usselo.

Voor Uw bliken van deelneming na het overlijden van onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder, zeggen wij U onze hartelijke dank.

Familie van Rooij

Moeder was een vrouw om trots op te zijn. Alles wat het leven kan brengen aan vreugde en verdriet heeft ze gekend. Samen met vader heeft ze niet de gemakkelijkste weg door het leven gezocht.

Zij uitte zich niet in grote woorden, maar in een praktische aanpak.

Tot het laatst gaf zij te kennen, dat haar gezondheid goed was. Klagen stond niet in haar woordenboek.

De tuin was haar lust en haar leven. Toen zij dit in 1998 los moest laten, was dat voor haar een zware stap. Op Het Achtervoort heeft ze haar best gedaan, de draad weer op te pakken, wat haar wonderwel lukte.

Het wel en wee van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, had tot het laatst haar grote belangstelling.

Na een liefdevolle verpleging in het Dr. Ariënstehuis hebben we haar, gesterkt in haar geloof, uit handen moeten geven.