

Bid voor de Ziel van Zaliger
HENDRIKUS PLEIJHUIS,
echtgenoot van
JOHANNA SIEMERINK,

geboren te Tubbergen den 23 Mei 1828, en na voor-
zien te zijn van de H.H Sacramenten der ster-
venden overleden te Berghuizen (op Brand) s
den 24 Febr. 1900 en den 28sten d. a. v.
begraven op het R. K. Kerkhof te Oldenzaal.

Zalig de mensch, die de beproeving doorstaat, want
als hij beproefd zal zijn, zal hij de kroon des levens
ontvangen, die God beloofd heeft aan hen, die Hem
beminnen Jac. I, 12.

Het lijden van den tegenwoordigen tijd is van geene
waarde bij de toekomstige heerlijkheid, welke in ons
geopenbaard zal worden. Rom. VIII. 18.

Zalig de man, wiens hoop de naam des Heeren is,
en die niet heeft omgezien naar ijdelheden en valsche
dwaasheden. Ps. XXXIX, 6.

GEBED.

Wij bidden U o Heer! ontferm U over uwen
dienaar HENDRIKUS en maak hem deelachtig aan
de vreugde des Hemels, door Jezus Christus, onzen
Heer. Amen.

Mijn Jesus barmhartigheid. (100 dagen aflat).

ONZE VADER. — WEES GEGROET.

Dat hij ruste in vrede. Amen.