

Ter herinnering aan

HENDRIKUS FRANCISCUS PLEIJHUIS

op 10 oktober 1905 werd hij geboren
sinds 1969 is hij weduwnaar van
Maria Gezina Nijhuis.

Op 9 november 1986 is hij overleden.

Zijn leven is geen gebaande weg geweest. Met stoere en noeste arbeid moest hij in het dagelijks brood voorzien. Het geluk van een gezin werd hem niet gegeven; veel te vroeg volgens onze maatstaven ging zijn vrouw van hem heen.

Toch was hij een tevreden mens, waarderend iedere goede gedachte en woord aan hem gegeven.

Intens leefde hij mee met de omgeving en het dorp dat hem zo dierbaar was. Grote belangstelling had hij voor

allen die hij kende en hij volgde hun leven met oprecht meeleven. Toen hij voelde dat zijn krachten langzaam afnamen, zorgde hij zelf voor verzorging in eigen huis. Hij installeerde zich opnieuw en was gelukkig met zijn naasten. Het is jammer dat hij zo kort maar kon genieten van die vernieuwde omgeving.

Heer God, als wij zijn leven overdenken dan weten we dat hij weinig over zichzelf sprak; dat zijn hart uitging naar de ander. Wij vragen U: Wees een goede vader voor hem en wacht hem daar op aan de deur van Uw vadershuis; spreek tot hem de woorden uit het evangelie: Goede en trouwe dienaar; treedt binnen in de vreugde van uw Heer.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en meeleven.

Familie Pleijhuis.