



Gedenk in uw gebeden de Ziel van Zaltger

Hermannes Pleijhuis,

Weduwnaar van Gesina Senger,

eerder van Aleida Bosch.

Geboren te Losser 19 Mei 1872, overleed hij, meermalen gesterkt door de Genademiddelen der Kerk, in het R. K. Ziekenhuis te Enschede de 1ste Februari 1949 en werd de 5de d. o. v. begraven op het R. K. Kerkhof te Lonneker.

Nu en dan lijkt de dood wreed, als hij er een wegrukt in de bloei der jaren en moeilijk te missen en hij slaat dan diepe en pijnlijke wonden, die moeilijk en slechts langzaam genezen. Maar hier trad de dood op als een reddende engel, want de overledene was hoog van jaren en allerlei ongemakken, welke de ouderdom meestal mee brengt, maakten hem het leven tot een last en plaatste hem buiten de menselijke samenleving.

Kinderen, gedenkt in grote dankbaarheid, wat vader voor u in gezonde dagen geweest is en toont dien dank door veel voor hem te bidden, opdat hij spoedig zoals onder tedere H. Mis wordt afgebeden, moge komen op de plaats van verkwikking, licht en vrede.

G E B E D.

Ontferm U, o Heer, over de ziel van Uw dienaar Hermannus en vergeef hem in Uwe oneindige barmhartigheid, wat hij uit zwakte mocht hebben misdreven, opdat hij, gestorven voor de wereld, bij U moge leven. Door Jezus Christus onzen Heer. Amen.

R. I. P.

H. P. Vos — Koster — Lonneker