

In dankbare herinnering aan

## Jan Pleijhuis

echtgenoot van Anna Kolmschot

Hij is op 7 oktober 1905 geboren te Losser. Op 8 oktober 1990 is hij, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken, overleden te Oldenzaal.

Biddend hebben wij op 11 oktober afscheid van hem genomen in de St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal en hem daarna ter ruste gelegd op de begraafplaats aldaar.

Samen hebben wij nog zijn 85-ste verjaardag mogen vieren in het ziekenhuis te Oldenzaal. Niemand van ons kon toen vermoeden dat onze blijdschap een dag daarna al in droefheid zou veranderen. De hersenbloeding die hem in juli had getroffen, werd hem uiteindelijk toch nog fataal. Met alle energie die in hem was en zonder klacht heeft hij gestreden tegen de zware gevolgen van deze beroerte. Het ergste voor hem moet wel geweest zijn dat hij zich nauwelijks verstaanbaar kon maken terwijl hij wel alles en iedereen bewust en heldar kon meemaken en volgen.

Hij was een lieve man. In 49 huwelijksjaren hebben wij samen lief en leed gedeeld. Voor ons gezin, de kleinkinderen en achterkleinkinderen was hij een goede meevoelende vader, bezorgd voor ieders wel en wee.

Als timmeman heeft hij altijd hard voor ons gezin gewerkt. Hij ontpopte zich daarin als een vakman.

Houtbewerking was dan ook niet alleen zijn beroep maar ook zijn hobby. Hij was altijd wel met iets aan het knutselen. Als buitenmens in hart en nieren kon hij ook genieten van fietsen in de natuur of van het maken van een dagtochtje door het Twentse landschap.

Hoewel oud in leeftijd was hij een bij-de-tijdse man die via krant en t.v. van alles op de hoogte bleef. In gezelschap van mensen kon hij dan ook overal over meepraten. Dat deed hij dan ook graag. Vooral de wijze waarop hij over 'vroeger' kon vertellen, spreekt nog steeds tot de verbeelding van velen. Met hem is veel kennis over het verleden jammergenoeg verloren gegaan.

Hoewel altijd gezond heeft hij in zijn leven ook tegenslag gekend. Maar gesterkt door zijn geloof wist hij dat altijd te boven te komen.

Moge het geloof, dat hem bezielde, ons sterkan om zijn verlies samen te dragen.

Lieve man, vader en opa, uw levensvoorbeeld zal ons altijd bijblijven.

Bedankt voor alles. Rust in vrede.

*Voor uw blijken van medeleven en belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa zeggen wij u hartelijk dank.*

A. Pleijhuis-Kolmschot

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen