



Ter dankbare herinnering aan

## JAN M. PLEIJSIER

geboren: 27 - 5 - 1906

overleden: 11 - 3 - 1990.

---

Opa komt over drie dagen thuis droomde één van zijn kleinkinderen.

Deze droom is inderdaad uitgekomen, hij is Thuis gekomen.

Onopvallend ging hij van ons weg, maar met open armen zult U hem tot U genomen hebben, een man naar Uw hart.

Laat de linker hand niet weten wat de rechterhand doet, was Uw devies en het zijne.

Zorg voor de anderen, dat was zijn levenshouding, daar genoot hij van, want hij was ook iemand, die zijn naam eer aan deed.

Voor uw blijk van medeleven zeggen wij  
U hartelijk dank.

Fam. Pleijsier

Meeuwenweg 22b  
7557 BG Hengelo ov.

Dank je wel Jan.

Dank je wel Vader.

Dank je wel Opa.